

Zwemmen in Galder

Gisteren samen met Michel en Maaïke naar Galder gereden voor een rondje zwemmen. John kon er helaas niet bij zijn. Ook Peter en Marcel hebben we gemist. We kwamen Peter onderweg tegen, en hebben hem nog gezocht, maar tevergeefs....In Galder kwamen we tijdens het rondzwemmen ook nog de groep uit Breda tegen. Na een keer rondzwemmen, weer op de "gewone" fiets terug naar huis.

Vanavond waarschijnlijk een fietstraining, samen met Maaïke want Michel en John kunnen beiden niet.

De problemen met de site lijken opgelost. Ik kan nu ook weer mooie plaatjes invoegen....

De spanning neemt al een beetje toe voor Almere. Hopelijk wordt het een beetje goed weer, en werkt mijn fiets ook mee. De hernia klachten zullen nog niet weg zijn, maar als het gaat zoals in Hannover, dan heb ik goede hoop dat ik weer kan finishen.

